



Chương Trình Buổi Họp Liên Gia

1. Hát kinh Cầu Xin Chúa Thánh thần (1')
2. Lời nguyện mở đầu (Gia Chủ hoặc LG) (1')
3. Đọc một đoạn Kinh Thánh (2')
4. Suy niệm Lời Chúa và chia sẻ cảm nghiệm cá nhân dựa theo đoạn Kinh Thánh vừa nghe (Bài Kinh Thánh đã đánh động cá nhân như thế nào? Không giải thích Kinh Thánh. Nếu không có cảm nghiệm gì thì không bắt buộc phải nói) (5-10')
5. Giới thiệu đề tài về đời sống hôn nhân gia đình, chia sẻ những kinh nghiệm sống, những suy nghĩ, ưu tư, những phần đau đã vượt qua và những quyết tâm thay đổi sắp tới... (Xem những câu hỏi gợi ý nhưng không nhất thiết chỉ giới hạn phần chia sẻ qua những câu hỏi này) (45')
6. Sắp xếp cho buổi gặp mặt lần tới, thông báo, tin vui, tin buồn, linh tinh
7. Hát một bài (Các bài hát trong tập họp LG) (...')
8. Đọc Kinh Hôn Nhân Gia Đình với 3 lời nguyện tắt kết thúc.

Trích Sách Phúc Âm Thánh Luca 2: 22-30, 39-40

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hải Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hải Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ." Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hải Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC THEO GƯƠNG THÁNH GIA

Có nhiều sự bất hạnh trong cuộc sống, nhưng không có nỗi bất hạnh nào lớn hơn là không có một gia đình để được yêu thương. Gia đình không chỉ là ngôi nhà để che nắng che mưa, nhưng là nơi mà cha mẹ và con cái được sưởi ấm bởi tình yêu, yêu và được yêu. Ở đó, mỗi người biết mình được tôn trọng, cảm thông và chia sẻ. Có thể nói không ở đâu con người được hạnh phúc bằng khi được sống trong gia đình có mẹ có cha và có anh chị em. Thế nhưng, xưa cũng như nay, gia đình luôn phải phải đối mặt với rất nhiều thách thức có thể làm rạn nứt hạnh phúc. Lễ Thánh Gia Thất không những là dịp để tôn vinh các gia đình mà còn là cơ hội để chúng ta nhìn lại mẫu gương của gia đình Nazareth để xây dựng hay vực dậy hạnh phúc linh thiêng của mỗi gia đình chúng ta.

Có người đã từng viết rằng: *"Mưa nói trời cũng có lúc khóc, hoa hồng nói tình yêu cũng có độ héo tàn, ly biệt nói cô đơn thì buồn tẻ vô vị, cà phê nói đời cũng nên chịu đắng cho quen. Đường đi nhiều cũng mệt, rượu uống mãi cũng say, còn hạnh phúc có giữ được hay không là tùy ở bạn"*. Thật vậy, hạnh phúc nhiều khi tùy thuộc vào yếu tố chủ quan hơn là khách quan. Có thể có hai người ở trong một hoàn cảnh tương tự nhau, nhưng có một người cảm thấy hạnh phúc còn người kia chỉ toàn thấy khổ đau bất hạnh. Cũng chỉ là chai nước còn một nửa, người này thì bảo: *"vẫn còn nửa chai nước"*, còn người kia hốt hoảng: *"chỉ còn nửa chai nước thôi"*.

Người ta cứ tưởng một gia đình thánh thiện như gia đình Nazareth là một gia đình không gặp khó khăn. Đâu phải có Chúa là tránh được những căng thẳng, long đong. Nhưng không ai nói Thánh Gia là một gia đình không hạnh phúc. Ngay từ đầu, mối tình của Giuse và Maria đã có những hiểu lầm bối rối. Sau này, đôi vợ chồng trẻ này phải trải qua biết bao cơ cực: vợ sắp sinh đi tìm một quán trọ để qua đêm nhưng không có, cuối cùng phải vào một chuồng súc vật và sinh con ở đó, và rồi sau đó đã phải vội vã đi lánh nạn trong một cuộc hành trình cam go và sống giữa những người xa lạ (x. Mt 2,13-18).

Khi được sứ thần Thiên Chúa báo mộng vua Herode đang tìm cách giết trẻ Giêsu, thánh Giuse và Đức Maria đã đem Đức Giêsu trốn sang Ai cập. Thánh Giuse là trung tâm của câu chuyện. Là chủ gia đình, thánh nhân chịu trách nhiệm bảo vệ gia đình mình, nhưng luôn luôn được giới thiệu như một người vô danh cho hai nhân vật khác là Hài nhi và Mẹ Maria. Nhưng chúng ta phải biết Giuse có tầm quan trọng lớn lao, thánh nhân không nói một lời. Chính ông là người ở phần trước sân khấu, là người nhận trực tiếp các sứ điệp trên trời. Nhưng thánh nhân không nói mà hành động. Chúng ta đã thấy Giuse bối rối trong khi nhận thấy Đức Maria có thai mà không phải của mình, Giuse cũng bối rối không biết phải đối diện với điều đó ra sao. Nhưng bây giờ chúng ta thấy Giuse là con người quyết định nhanh chóng. Ngay khi hiểu sứ mạng của mình là người cha hợp pháp của Đức Giêsu, người biết rằng từ nay về sau cuộc đời của người có một mục đích rõ ràng đó là chăm sóc Con Trẻ và mẹ Ngài. Khi biết Hài Nhi Thánh bị đe dọa, người cha này đã đưa gia đình mình đi trốn ngay trong đêm khuya trắc trở. Mạng sống của Thiên Chúa được trao phó trong tay một con người và người ấy đã không làm ta thất vọng. Niềm tin vào Thiên Chúa và yêu thương vợ con phải là điểm rực sáng nhất của cuộc đời thánh Giuse.

Mạng sống của Thiên Chúa được đặt lại trong tay những người có niềm tin và lòng bác ái. Đó là bí quyết lớn nhất của người làm chủ để có thể giữ được hạnh phúc trong gia đình Nazareth.

Mối đe dọa lớn nhất trong gia đình là yếu kém đức tin. Bí quyết để giữ được hạnh phúc trong gia đình Thánh là bảo vệ Chúa. Giữ được Chúa ở lại trong gia đình. Có Chúa có thể gia đình không thoát khỏi những khó khăn, nhưng có Chúa sẽ có hạnh phúc. Sự hiện diện của Chúa Giêsu chính là nền tảng của gia đình Nazareth. Bên cạnh đó, thiếu vắng tình yêu cũng là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ trong các gia đình. Chúng ta đã thấy được sự yêu thương âm thầm nhưng mãnh liệt của thánh Giuse đối với Đức Giêsu và Đức Maria. Tình yêu ấy rất tế nhị ngay từ đầu, không nói nhiều nhưng hành động nhanh chóng. Tình yêu là nghệ thuật, cho nên có nhiều gia đình không đạt được tình yêu. Một hành động cụ thể, một sự tương trợ hiệu quả, luôn có giá trị gấp trăm ngàn lần lời nói. Ít ra là sự hiện diện, dù ở hình thức nào, sự gần gũi trong lúc người yêu, người bạn, người thân của mình đang gặp khổn khó, đang đau khổ... cũng đủ nói lên sự trung thành, lòng chung thủy. Mà lòng chung thủy là một yếu tố không thể thiếu để có một gia đình hạnh phúc.

Có lẽ chưa bao giờ gia đình lại khủng hoảng trầm trọng trong thế giới như chúng ta đang sống hiện nay. Rất nhiều gia đình trong xã hội là những gia đình đổ vỡ, tan nát: nạn ly thân, ly dị và phá thai...Hơn bao giờ hết chúng ta phải chiêm ngắm mẫu gương Thánh gia ngay trong những hoàn cảnh khó khăn riêng của gia đình mình, để xây dựng hạnh phúc vững bền. Cha mẹ hãy kiến tạo cho con cái một mái ấm gia đình. Xin đừng biến nhà mình thành địa ngục. Muốn vậy, giữ lấy Đức tin và tình yêu là điểm căn cốt của một gia đình Công giáo. Một gia đình hạnh phúc phải là một thế giới xung đột khép lại, một thế giới tình thương mở ra. Là nơi chuyện nhỏ thành quan trọng, chuyện quan trọng thành chuyện nhỏ. Là vương quốc của cha, thế giới của mẹ và thiên đàng của con. Là trung tâm của tình thương mà mọi lời ước nguyện của con tìm quyện vào đấy. Là nơi duy nhất trên trần gian mà mọi lỗi lầm và thất bại của con người được che đậy dưới chiếc áo vị tha và lòng bác ái.

M. Damasceno Hùng, PL

Câu Hỏi Gợi Ý

1. Qua cuộc sống của gia đình Thánh Gia, hãy chia sẻ một biến cố mà quý anh chị đã học hỏi và áp dụng trong cuộc sống gia đình của quý anh chị.
2. Gia đình quý anh chị đã phải đối diện với những khó khăn thử thách nào? Làm thế nào để vượt qua?
3. Theo quý anh chị thì làm thế nào để giải quyết những sự hiểu lầm giữa vợ chồng và con cái?