



Chương Trình Buổi Họp Liên Gia

1. Hát kinh Cầu Xin Chúa Thánh thần
2. Lời nguyện mở đầu (Gia Chủ hoặc LG)
3. Đọc một đoạn Kinh Thánh
4. Suy niệm Lời Chúa và chia sẻ cảm nghiệm cá nhân dựa theo đoạn Kinh Thánh vừa nghe (Bài Kinh Thánh đã đánh động cá nhân như thế nào? Không giải thích Kinh Thánh. Nếu không có cảm nghiệm gì thì không bắt buộc phải nói)
5. Giới thiệu đề tài về đời sống hôn nhân gia đình, chia sẻ những kinh nghiệm sống, những suy nghĩ, ưu tư, những phấn đấu đã vượt qua và những quyết tâm thay đổi sắp tới.
6. Sắp xếp cho buổi gặp mặt lần tới, thông báo, tin vui, tin buồn, linh tinh.
7. Hát một bài nếu có giờ (Các bài hát trong tập họp LG)
8. Đọc Kinh Hôn Nhân Gia Đình với 3 lời nguyện tắt kết thúc.

Matthew 13:54-58

Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xép, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?" Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

Tìm Chúa Trong Đời Thường

https://www.youtube.com/watch?v=bVt5aaKC9VY&index=10&list=PLjaY4i7a8_CWHOssNrhR2YJro-Q0T276K

Tục ngữ ca dao có câu một người làm quan cả họ được nhờ hoặc một giọt máu đào hơn ao nước lã để nói lên cách cư xử ưu đãi trong mối liên hệ thân tình. Thế nhưng bài tin mừng hôm nay lại cho chúng ta một câu chuyện bất ngờ. Câu chuyện năm xưa bắt đầu thế này: một buổi sáng ngày Sabat cả làng Nazareth xôn xao có một thầy giảng nổi tiếng được mời đến nói chuyện trong hội đường của làng. Người ta đồn rằng ông thầy này đã đi nhiều nơi làm nhiều phép lạ trong khắp vùng Galilê. Hôm nay ông dừng chân ở Nazareth, không chừng dân làng cũng được nhờ vả gì chẳng. Mọi người háo hức lục tục kéo đến hội đường để xem mặt vị khách đó. Người đàn ông trên bục giảng bắt đầu nói với họ hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Ông bắt đầu giảng giải về những điều ngôn sứ Isaia vừa nói. Cả hội trường im phăng phắc say sưa nghe vị khách chia sẻ lời Chúa. Có tiếng xì xầm trong đám đông: Đây không phải là con ông Giuse sao? Những tiếng gọi í ới: Đây một người làm quan cả họ được nhờ. Nghe nói ở Capernaum ông chữa lành người bại liệt, trừ được cả quỷ nữa, những gì ông đã làm ở chỗ khác hãy làm ở đây xem. Thử chữa vài người cho chúng tôi xem nào? Nếu người dung nước lã mà được nhờ thì chắc dân làng còn phải được hưởng gấp bội. Một giọt máu đào hơn ao nước lã kia mà. Và họ trông chờ phép lạ. Đức Giê-su nhìn quanh và thờ

dài. Những khuôn mặt quen thuộc của bà con lối xóm nhưng hình như họ không còn nhận ra người nữa. Những lời Ngài giảng dạy về nước Thiên Chúa họ bỏ ngoài tai, họ chỉ say sưa đi tìm dấu lạ.

Đức Giêsu biết rõ họ, những người này chẳng quan tâm đến những điều ngài nói. Họ chỉ cần biết xem ngài có đem lại những điều phi thường cho Nazareth hay không. Đức Giêsu lắc đầu từ chối. Không một ngôn sứ nào được chấp nhận nơi quê hương mình. Lời Ngài nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt họ. Họ chưng hửng, thế này là thế nào? Không phải ông ta vừa tuyên bố những điều ngôn sứ Isaia loan báo sẽ được ứng nghiệm hôm nay sao? Nào là người mù được thấy, người áp bức được giải phóng, nào là công bố năm hồng ân xóa nợ.

Càng nghe Đức Giêsu nói, họ càng bức tức, nhất là khi Ngài so sánh việc ngôn sứ Elijah và Elisia bỏ ít Israel đến với dân ngoại để rao giảng và chữa lành. Tự ái đùng đùng nổi lên, ông này là ai mà dám sỉ nhục chúng tôi chứ? Không lẽ Nazareth không đáng để cho ông ta thực hiện những kỳ tích sao? Lúc đầu họ háo hức chờ đợi mưa móc ân sủng. Họ mong đời được chúc phúc vì giữa làng quê nhỏ bé của họ đã xuất hiện một ngôn sứ của Thiên Chúa. Vậy mà bây giờ cái ông Giêsu không biết điều này, chẳng những đã không làm gì cho họ, mà còn đem họ so sánh với đám dân ngoại không giữ luật Thiên Chúa. Từ ngạc nhiên đến thất vọng. Từ thất vọng đến giận dữ. Từ giận dữ đến quyết tâm thua đủ với Ngài. Họ lôi Ngài ra khỏi hội đường, tính xô Ngài xuống vực thẳm. Nhưng Thánh Kinh thuật lại: Ngài vượt qua họ mà đi. Câu chuyện năm xưa vẫn còn tái diễn trong cuộc sống của nhiều người trong chúng ta hôm nay. Tôi giữ đạo đàng hoàng, đi lễ đọc kinh sớm tối, công việc nhà thờ năng nổ. Vậy mà khi có chuyện, tôi kêu cầu Chúa chẳng nghe. Gia đình tôi lục đục, vợ đau con ốm, chồng thất nghiệp. Đời sống chỉ toàn tai ương tật ách, khổ ải triền miên. Chúa ở đâu hả Chúa? Tôi chạy đông chạy tây, hành hương chỗ này chỗ nọ, chỉ xin Chúa ban cho một chút ơn để hâm nóng đức tin. Thế mà xin hoài chẳng thấy, cầu mãi chẳng được. Còn mấy cái người hàng xóm, sống bê bối buông tuồng, cả đời chẳng thêm bước chân đến nhà thờ. Vậy mà cứ gặp may mắn hoài. Nay trúng số, mai mua nhà, việc làm ngon lành. Cuộc sống cứ phây phây thoải mái. Chúa có bất công không?

Ít nhiều gì tôi cũng đã có lần mang tâm trạng như dân làng Nazareth. Tôi mong Chúa làm một cái gì đó cho tôi. Tôi tìm Chúa ở trong những phép lạ, những kỳ tích. Tôi theo Chúa bằng một cuộc mặc cả, đôi co: Chúa cho con cái này đi, con sẽ làm cái nọ cho Chúa. Tôi trả giá kì kèo với Chúa: con theo Chúa bao nhiêu năm, luật Chúa con chẳng bỏ sót, thế mà con lại gặp những chuyện không vui. Nhưng khi tâm hồn lắng đọng lại, tôi sẽ thấy được rằng chẳng qua tôi coi thiên Chúa như ông chủ và tôi là người làm công. Làm công thì phải được hưởng cho đáng công. Tệ hơn nữa, đôi lúc tôi coi Thiên Chúa như cái máy bán nước ngọt tự động. Tôi bỏ vào vài đồng các, nhấn nút, thì một lon nước phải chảy ra. Nếu lon nước không ra, tôi sẽ đập cái máy đến điên cuồng vì máy đã hỏng không cho tôi được cái tôi muốn.

Lời Chúa Hôm nay mời gọi chúng ta xét lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Tôi tin vào lời của Chúa đến mức nào. Tôi đi tìm Chúa hay chỉ đi tìm những phúc lộc của ngài? Và khi tôi không được điều tôi muốn, liệu tôi có xô đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của tôi như dân làng Nazareth thuở xưa đã làm không? Trong niềm tin Kitô hữu, phép lạ của cuộc sống chẳng phải kiếm tìm xa xôi. Chúng ta gặp Thiên Chúa ở giữa dòng đời, trong thành công cũng

như thất bại, lúc mạnh khoẻ cũng như lúc yếu đau, trong hoan lạc cũng như đau khổ, Thiên Chúa không tỏ mình cho chúng ta bằng những phép thần thông phi thường. Nhưng Ngài hiện diện với chúng ta trong những phép lạ bình thường của cuộc sống. Hằng ngày tôi có vô vàn cơ hội để nhận biết tìm kiếm và tận hưởng những món quà ân sủng trong đời thường. Hôm nay tôi có nhận ra ơn Chúa trên nụ cười của một đứa bé, nơi công việc bề bộn của sở làm, trong cái tắt bật của dòng xe cộ lúc đi làm, hay trong cái ấm cúng của bữa ăn tối gia đình. Tôi có thấy ơn Chúa trong lời than vãn của người đồng nghiệp, trong niềm vui của một bà mẹ mới sinh con, và trong tấm thiệp sinh nhật của đứa con gái 7 tuổi tự tay làm cho tôi.

Lạy Chúa Giêsu Nazareth, xin thêm đức tin cho chúng con để khiêm tốn thấy Ngài tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Xin Cho Con Biết nhìn ra Chúa hiện diện qua những biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống đời thường. Xin cho con đừng nhỡ tâm xua đuổi Chúa ra khỏi cuộc sống mình như dân làng Nazareth xưa mỗi khi con xin mà không được như ý.

Amen.