



Chương Trình Buổi Họp Liên Gia

1. Hát kinh Cầu Xin Chúa Thánh thần
2. Lời nguyện mở đầu (Gia Chủ hoặc LG)
3. Đọc một đoạn Kinh Thánh
4. Suy niệm Lời Chúa và chia sẻ cảm nghiệm cá nhân dựa theo đoạn Kinh Thánh vừa nghe (Bài Kinh Thánh đã đánh động cá nhân như thế nào? Không giải thích Kinh Thánh. Nếu không có cảm nghiệm gì thì không bắt buộc phải nói)
5. Giới thiệu đề tài về đời sống hôn nhân gia đình, chia sẻ những kinh nghiệm sống, những suy nghĩ, ưu tư, những phấn đấu đã vượt qua và những quyết tâm thay đổi sắp tới.
6. Sắp xếp cho buổi gặp mặt lần tới, thông báo, tin vui, tin buồn, linh tinh.
7. Hát một bài nếu có giờ (Các bài hát trong tập họp LG)
8. Đọc Kinh Hôn Nhân Gia Đình với 3 lời nguyện tắt kết thúc.

Matthew 7:1-5

Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.

Lời khuyên hôn nhân

https://www.youtube.com/watch?v=GkqNXxo6TI4&index=3&list=PLjaY4i7a8_CWHOssNrhR2YJro-Q0T276K

Con người, một thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương dựng lên nhưng rất nhỏ nhoi yếu đuối trong thân phận bất toàn của kiếp người. Cơm áo, gạo tiền, tình yêu, thù hận, danh vọng đã đẩy đưa con người đến những hệ lụy đầy nghiệt ngã khổ đau. Trong cố gắng vươn lên tìm về chân thiện mỹ, con người vẫn luôn khao khát tìm thấy yêu thương, an bình hạnh phúc. Những chia sẻ đơn sơ của Lm Giuse Ngô Văn Thích, xin được như những lời tâm tình thăm thiết, xin như những lời nhắn gửi yêu thương đến với bạn.

Hai bạn quý mến. Nhận được thiệp hồng hai bạn báo tin sẽ thành hôn, tôi rất vui mừng. Mừng cho hai bạn đã tìm được người yêu của mình. Mừng cho hai bạn đã tìm được người bạn đời. Mừng cho hai bạn đã quyết định nên một xương thịt để chung sống và nâng đỡ giúp nhau trong suốt cuộc đời. Hai bạn yêu cầu tôi cho hai bạn một vài lời khuyên bảo. Khuyên bảo thì tôi chẳng dám nghĩ đến vì tôi cũng chẳng hơn gì hai bạn. Thôi đây là dịp vui của hai bạn, tôi xin chia sẻ với hai bạn vài suy tư của tôi.

Hai bạn quý mến, trước khi mua nhà, chúng ta thường dành rất nhiều thời giờ tìm kiếm, chọn lựa. Chúng ta đi xem có khi cả trăm căn nhà. Chúng ta còn thuê chuyên viên đi kiểm tra xem nhà có bị hư hại. Chúng ta so sánh, nhận định mái nhà cũ quá sắp hư hỏng, nhà bị lún, tường bị nứt, nền bị thấm nước, những cây đà cây cột quá cũ, phòng quá nhỏ, nhà xoay hướng này không tốt. Chúng ta dành nhiều thời giờ để chọn xe. Chúng ta đi thăm nhiều hãng bán xe để chọn lựa chiếc xe vừa ý. Nhiều người đi phố cả ngày chọn được quần áo mang về nhà không vừa ý, họ mang đi đổi hay trả lại. Thế mà khi chọn chồng, kén vợ, nhiều người đã coi thường phó mặc cho may rủi. Họ đã coi việc chọn chồng kén vợ không bằng đi mua nhà, tậu xe, sắm quần áo. Tội nghiệp! Vâng, chọn người bạn đời quan trọng lắm, vì người bạn đời là người sẽ nâng đỡ, ủi an nhau suốt cuộc đời, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc nghèo khổ, khi sang giàu, lúc bệnh tật, khi khỏe mạnh, lúc buồn khổ, khi vui sướng, lúc gian nan thử thách, khi thành công mãn nguyện. Xin hãy chọn mặt gửi vàng. Có biết bao nhiêu cặp vợ chồng than van thở dài, con tôi bị bệnh vì chồng tôi, vợ tôi lây sang nó. Sao bạn không tìm hiểu kỹ người ấy trước khi lấy nhau? Chồng tôi, vợ tôi không nghĩ, không làm, không hiểu như tôi. Có lẽ bạn đã biết phần nào tính tình, quan điểm của người ấy trước khi lấy nhau chứ. Chồng tôi, vợ tôi chẳng tha thiết gì đến đạo nghĩa. Bạn không tìm biết tí gì về người ấy sao? Chồng tôi thế này, vợ tôi thế nọ. Còn nhiều cái xấu khác nơi người kia, nhiều lắm, nhiều lắm, chứ bạn thì thật tốt. Sao bạn không cẩn thận khi chọn lựa để khỏi hối hận.

Vậy phải làm sao bây giờ? Những lời than thở chẳng có lợi gì cho chúng ta đâu. Trái lại, chỉ làm chúng ta thêm khổ tâm, chỉ làm chúng ta thêm nhức đầu, chỉ làm chúng ta thêm bệnh hoạn, chỉ làm tinh thần chúng ta sa sút. Thôi thì chúng ta không thể thay đổi người kia, chúng ta hãy thay đổi chúng ta trước. Sự thay đổi nơi chúng ta sẽ kéo theo sự thay đổi nơi người kia. Như người ta đã nói, một người cho tình yêu chân thành, thì tình yêu sẽ tìm thấy nơi người kia. Vậy chúng ta nên thay đổi lối nhìn, thái độ, và cách sống của chúng ta với người bạn đời. Từ ngày còn bé, chúng ta được cha mẹ thầy cô dạy cho biết, học ăn, học nói, học gói, học mở. Nhưng mấy người trong chúng ta được học hỏi để làm cha, làm mẹ. Mấy người trong chúng ta được dạy dỗ để làm chồng, làm vợ. Không có những lớp dạy cho chúng ta biết cách làm cha mẹ tốt, làm vợ chồng tốt. Chỉ khi chúng ta ghi danh kết hôn nơi các giáo xứ, chúng ta mới được học qua loa vài điều. Lúc đó chúng ta bận rộn với đủ thứ trong đầu, thiệp mời, áo cưới, đi lễ, nhà hàng. Chúng ta đâu còn thời giờ tâm tư mà lưu ý.

Này nhé, chúng ta vẫn đối xử tốt với người ngoài. Chúng ta vẫn vui vẻ tươi cười với khách hàng, với bạn cùng sở, nhưng chúng ta lại coi thường những người thân yêu trong gia đình của chúng ta. Chúng ta đối xử thật tệ với vợ, với chồng chúng ta. Vậy xin đừng để ý đến những khuyết điểm của nhau, đừng kêu ca lảm bảm chỉ trích chê bai nhau. Nhưng xin hãy chấp nhận

nhau với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm. Đối xử với nhau như một người khách quý, quý mến, tôn trọng nhau. Sống với nhau thật tốt đẹp, thật tình tứ, thật vui vẻ. Cho nhau những lời êm ái dịu dàng. Nói với nhau những lời cảm ơn, những lời khen chân thành. Lưu tâm đến nhau, chia sẻ những công việc trong gia đình. Vui cười với nhau thường xuyên hơn, nhã nhặn lịch sự với nhau. Là người tình, là người bạn, là người chồng, là người vợ tuyệt vời của nhau.

Mảnh vườn tình yêu hôn nhân ấy, xin hai bạn chăm sóc mỗi ngày, mỗi giây phút một cách tận tình vui vẻ. Xin hâm nóng tình yêu ấy để vườn hoa tình yêu của hai bạn tỏa ngát hương thơm cho con cái, và cho mọi người chung quanh. Làm sao hai bạn có thể chia sẻ cho con cái những bông hoa tình yêu, nếu vườn hoa tình yêu của hai bạn héo tàn khô úa. Những biến cố đau thương xảy ra trên thế giới. Biến cố 9-11 tại Hoa Kỳ, sóng thần tại Á Châu đã thay đổi không ít tư tưởng cách sống của nhiều người trên thế giới. Gần 3000 người bị chôn vùi trong gạch đá tại New York, bao nhiêu trăm ngàn người chết dưới đất sóng thần tsunami. Họ đã ra đi vĩnh viễn, không một lời giã biệt, không một lời trời trần, không một ngờ vực ra đi không trở lại. Chắc chắn trong thời gian cận kề biên giới sống chết ấy, rất nhiều người đã hối tiếc, buồn phiền vì đã không làm được những gì đẹp hơn, tốt hơn cho đời, cho người thân, và cho chính mình khi còn sống.

Năm cũ sắp hết, là thời gian để những thương gia tính sổ sách lời lãi, và tính kế hoạch cho năm mới, là thời gian để mọi người lo khai thuế, tìm cách lấy lại thuế càng nhiều càng tốt, cũng chính là thời gian để mỗi người suy nghĩ tính sổ cuộc đời mình. Chúng ta suy nghĩ xem, đã sống tốt hơn hay xấu hơn, còn gì cần điều chỉnh sửa chữa lại. Và nếu giả như chính những ngày cuối năm này của chúng ta, là ngày 9-11, ngày của sóng thần, ngày cuối cùng của đời mình, thì tại sao chúng ta lại không trân trọng quý mến từng giây phút sống hiện tại, sống sao cho đẹp, cho tốt.

Xin Chúa và mẹ Maria chúc lành cho mỗi ngày, mỗi giây phút sống của chúng ta. Xin các Ngài giúp chúng ta yêu thật nhiều, và làm tất cả những gì đẹp hơn, tốt hơn cho đời, cho từng người thân yêu, cho cha mẹ, cho vợ chồng, cho con cái, cho anh chị em, cho mọi người chung quanh, để nếu ngay bây giờ phải từ giã cõi đời này, chúng ta sẽ bình an và hạnh phúc ra đi không hối tiếc.

Lm Giuse Ngô Văn Thích